

## Verslag Uitwisseling FNV Vrouwennetwerk Nederland – Marokko – Turkije

Op 7 maart mocht ik weer beginnen aan een korte maar wederom warme ontmoeting met onze vriendinnen van Disk (Turkse vakbond). Samen met Anya Wiersma en Feride Kayikci stapte ik in het vliegtuig naar Istanbul.

Op vrijdag 8 maart stond er eigenlijk een ontmoeting gepland met Turkse vakbondstrijdsters van Flormar. Flormar is een cosmetica fabriek (onderdeel van Yves Roche). Deze dames waren al een jaar aan het strijden voor de fabriek om hun dienstverband. Zij waren ontslagen vanwege hun lidmaatschap van de vakbond. Maar strijd loont .....de rechter had hen die dag van te voren 16 maandsalarissen toegezegd!!!! Dus de dames hebben hun strijd op donderdag 7 maart gestopt. Helaas is hun dienstverband niet hersteld maar daarentegen krijgen ze nu wel achterstallig loon.

Dus in plaats van een bezoek aan deze dames een gesprek met Nebile Irmak (voorzitter van de vrouwenbond) en Elifnursen Secen in de zon aan de Bosporus.....:)



's middags hadden de dames van Disk een theater voorstelling georganiseerd voor vrouwen (mannen waren ook welkom hoor) over seksualiteit voor / door en over vrouwen. De vrouwen waren ernstig onder de indruk, moesten lachen en vonden het erg leerzaam .... zo ontzettend jammer dat ik geen Turks spreek. De voorzitter van Disk was ook aanwezig

's Avonds liepen we mee met de Woman's March. WAT EEN HAPPENING !!!!! Worden kunnen niet omschrijven wat ik daar voelde. Kippenvel, strijdlust, emotie, daadkracht, herrie,

TOPVROUWEN !!!!!....Erg imponerend vond ik de politie inzet en aanwezigheid. Ongelooflijk, wat een macho vertoning en onnodig geweld. De March is op het laatst uit elkaar geslagen met behulp van traangas en een hoop agressiviteit!!! Een aantal vakbondsvrouwen waren geraakt maar gelukkig konden ze later op de avond weer lachen en waren ze niet blijven gewond geraakt.





Op zaterdag 9 maart hadden we een bijeenkomst met vrouwen uit allerlei vrouwen verenigingen en vakbonden. Wij waren te gast op het hoofdkantoor van Disk. Er volgde een interessante discussie met waardevolle tips en aanbevelingen over en weer!!! We spraken over mobiliseren, kracht tonen en solidariteit. Er waren vrouwen aanwezig van Politieke Partijen, Feministische Vereniging en Vakbonden. 's avonds zijn Anya en ik nog geïnterviewd voor de Koerdische Televisie !!

Na weer een heerlijk diner geslapen als een roos om op zondag nog een mooie wandeling te maken door zonnig Istanbul en met weer een rugzak vol ervaringen terug te gaan naar huis . Met heel veel dank aan Disk en FNV Mondiaal en Netwerk Vrouwen FNV.

