

Daar onder de Tamarinde boom

Verslag FNV-reis in India, 1 – 10 februari 2015

Onder de Tamarinde boom komen mensen bij elkaar. Uit Nederland en India. Wat hun bindt? De vakbond. Solidariteit.

Kaderleden Bertus, Nico, André, bestuurders Henk en Wim waren met Mondiaal FNV op pad in India om projecten te bekijken die de FNV daar steunt. Van 1 tot 9 februari bezochten we het Indiase platteland waar de vakbond voor mensen die van het land, het bos of de zee leven, APVVU, slim het werk en leven van zijn leden verbetert en verduurzaamt. Ook maakten ze kennis met de vakbond voor arbeiders in de (bos)bouw BWI en zijn activiteiten voor mensen die van bosproducten leven in Orissa, spraken ze met bestuurders van de vakbond voor shipbreakers, IndustriALL, en de transportsector ITF over hiv/aids-bestrijding.

Bezoek Tirupati

Project: Sterkere positie voor kwetsbare bos- en landarbeiders in India, APVVU
We zijn in Tirupati in het zuidoosten van India. Een dag die in het teken staat van landbouw en van Dalits (onaanraakbaren), mensen van de laagste kaste en die hun leven lang moeten opboksen tegen discriminatie en overheersing van de "landlords". Samen met vakbond APVVU en de leden worden slimme en duurzame manieren bedacht om in hun levensonderhoud te voorzien. Hierbij krijgen vrouwen hun eigen grond terug. Kunnen mango's en bonen verbouwen om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar ook de zelfhelpgroepen die zijn opgericht en de zadenbank zorgden voor een nieuwe start na eeuwen lange onderdrukking. Het is ook een dag van bijzondere ontmoetingen en observaties. Zonder de inzet en stimulans vanuit de FNV en de APVVU hadden deze mensen nog steeds geen zelfbeschikking.



Bezoek Timmidu Palli

In het district wonen zo'n 160.000 mensen. In het dorp Timmidu Palli, waar wij zijn, zitten we tegenover een kleine honderd vertegenwoordigers van 4 stammen. We zitten op de grond op een stuk zeil, de 'ouderen' onder ons sparen hun rug en gaan op een plastic stoel

zitten. Voor ons zitten, rijen dik, eerst de vrouwen, daarachter de mannen. We stellen ons aan hen voor, inclusief de betekenis van onze naam.

De bewoners in het hele gebied zijn afhankelijk van de natuur voor hun bestaan: van wat ze van bomen en struiken kunnen verzamelen en cultiveren op akkertjes: peper, bladeren, granen. Maar ze zijn niet de eigenaar van de grond, verdienen een schijntje, zijn ondervoed, velen zijn analfabeet. Kinderen gaan niet naar school. Ze bebouwen de grond, maar kunnen geen bankkredieten krijgen omdat de grond hun eigendom niet is.

De straat arme hard werkende boeren worden aan alle kanten benadeeld door hun gebrek aan kennis. Leningen voor aankoop zaden voor 50% rente voor een half jaar komen voor.

Gemanipuleerde weegschalen bij verkoop van de oogst aan handelaren. In de projecten die de APVVU en de FNV samen op zetten wordt hier aan gewerkt. Meer kennis is macht. Weten waar je recht op hebt is de basis voor een rechtvaardig leven. Zeer goed te zien dat de FNV zich inzet voor bouwen waterputten, onderwijs, grondeigendommen opeisen enz.



Bezoek Dinabandhu Nagar

Dit dorp is grotendeels afhankelijk van het plukken van bladeren. Deze bladeren worden gebruikt als dekbladeren van sigaretten. De BWI-Bond OKKS zet zich in voor een goede prijs voor de bladen. Door afspraken minimumprijzen vast te leggen krijgen de mensen meer inkomsten en dat maakt het verschil tussen 1 keer eten of 2 keer eten op een dag. Tevens verzorgt de bond hier voor een school. Een basis recht in India maar nog niet overal vanzelfsprekend. Hierdoor hoeven de kinderen niet meer te werken in het bos en komen los van het analfabetisme. Dus weer kennis is macht. De enige manier om voor een betere toekomst te zorgen. Maar ook voor gezondheidzorg maakt de bond zich hier hard. Mensen zijn in grote getalen lid van een bond die ook echt iets kan betekenen voor zijn leden.



Conclusie,

Gelden die vanuit de FNV naar deze projecten gaan worden goed besteed. Goed te zien dat de Indiërs een sterk en dankbaar volk zijn. Die verder willen, maar hier wel enige hulp bij nodig hebben. We mogen dankbaar zijn dat wij een deel van deze hulp mogen geven. Laten wij in Nederland onze zegeningen tellen. Geen wonder dat de bonden in India veel machtiger zijn dan in Nederland. Wij hebben de afgelopen 150 jaar als bonden (FNV) al zo veel bereikt dat we ons gelukkig mogen prijzen. Maar daar is nog een wereld te winnen.

Groet,

Andre Efftink

Kaderlid Agrarisch groen / Bos en Natuur